



Køng Museum

Invitation til fernisering
Lørdag den 8. september 2012
kl. 15.00

Støtteforeningen for Køng Museum inviterer til en spændende udstilling med vævearbejder af

Anne Madsen

fra Ringsted

og
malerier af

Jørgen Devald Hansen

fra Lundby.

Udstillingen vises til og med den 21. oktober 2012.

Museet er åbent lørdage-, søn- og helligdage kl. 12-16 eller efter særlig aftale på telefon 40 71 21 13.

KØBENHAVN under FORVANDLING

Heldagsturen på søndag den 9. september

Alle rammer er sprængte

Tilmeldingerne til Museumsforeningens tur på søndag har sprængt alle hidtidige rammer for foreningens heldagsture.

181 personer har tilmeldt sig turen. Det er 3 gange så mange som hidtil ved disse ture.

Bådstrørelse og logistik har været rettesnor for, at vi måtte stoppe ved **150 deltagere**. Det kræver 3 store turistbusser for at transportere alle. Heldigvis svarede det - tæt på - til antallet af de tilmeldte som nåede at betale inden mandag d. 3. september. Fem tilmeldte kan ikke deltage i havnerundfarten (*de er udvalgt!*) da begrænsningen på den største båd er 145 personer. Foreningen havde oprindeligt lejet en båd til 122 pers.

600 museumssandwich skal smøres

Foreningens bestyrelse og medhjælperne i tilkaldekorpsset står overfor nogle travle timers indkøb og fabrikation af bl.a. 600 sandwich – de populære ”museumssandwich” kalder vi dem – 30 liter kaffe og the, bløde brød (til formiddagskaffen) samt diverse udskæringer af frugt.

41 nye medlemmer

I forbindelse med turen har foreningen fået 41 nye medlemmer. Det betyder, at vi i dag kan tælle **1014** medlemmer af Museumsforeningen.

Sådan organiserer vi os

Ved indstigning i bussen får samtlige deltagere udleveret et program med bussens nummer - hver bus får sit eget nummer 1 – 2 – 3, får et gruppebogstav: A – B – C – D og E – samt en hvid museums-kasket.

Deltagerne skal bruge samme bus hele dagen.

Gruppebogstavet bruges, når vi skal have formiddagskaffe og frokost. Der er fabrikeret skilte på stang med bogstaver, så deltagerne let kan se, hvor man får udleveret sin fortæring. Bestyrelsen har udnævnt gruppeformænd, men vi vil meget gerne bede om assistance fra deltagerne. Der er 30 deltagere i hver gruppe, så er det let at overskue. Formiddagskaffen indtages på Karlslunde Rasteplads. Frokosten indtages i centrum af DR-byen lige ved IT-universitetet og op ad Ørestad kanalen. Et meget charmerende sted - mange kendisser går forbi.

Den hvide kasket

Den store logistiske eksamen skal bestås, når vi, 150 personer, skal med Metroen. DERFOR DEN HVIDE KASKET. Det er vigtigt at ALLE deltagere kan følge med hvor og hvilken vej vi går – hele tiden. Formanden taler i MEGAFON så alle kan høre og følge med i, hvad der siges og ikke mindst: Høre vigtige beskeder.

VELKOMMEN TIL EN SPÆNDENDE HELDAGS TUR.